

Ik wil vandaag beginnen met een kort verhaal. Het verhaal van de blinde mensen en de olifant. (de eerste keer gehoord van Brendon – true story)

Er waren eens zes blinde mensen. Zij hoorden dat de koning het dorp bezocht, zittend op een olifant. Niemand van hen had natuurlijk ooit een olifant gezien.

"Een olifant", zeiden ze. "Ik vraag me af hoe een olifant eruit ziet". Zij gingen dat uitzoeken. En toen ze terugkwamen was elk ervan overtuigd dat hij wist hoe een olifant eruit zag. Enthousiast begonnen ze het aan elkaar te vertellen.

"Oh, wat is zo'n olifant fantastisch", zei de eerste die de buik had gevoeld. "Het is een groot ruw ding wel zo groot als een tapijt".

"Nee", zei degene die de slagtang had gevoeld, "Hij is nogal kort en erg hard".

"Jullie vergissen je alletwee", zei de derde, die het oor gevoeld had. "De olifant is plat en dun als een groot blad".

"Oh nee, hoe komen jullie er bij", zei de vierde die een poot had gevoeld, "Hij is krachtig en stevig zoals de stam van een boom".

En de vijfde die op de rug van de olifant geklommen was, zei: "Hij is net als een muur".

En de laatste blinde die de staart had vastgehouden zei: "Hij is net een touw". Ze ruzieden en ruzieden en ze werden steeds bozer.

Toen kwam er iemand die kon zien. "Jullie hebben allemaal gelijk", zei hij. "Jullie hebben allemaal een stukje van de olifant onderzocht. Alle delen samen zijn de olifant".

Vandaag is de derde zondag van de Advent. We leven toe naar Kerst. *De komst van Jezus naar de aarde.*

Jeanne heeft de eerste Advent gesproken over Gods keuze om niet onzichtbaar te blijven, maar om zichzelf te laten kennen als mens van vlees en bloed. Hij komt licht brengen in onze duisternis.

Johannes 8

12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

Het TOP-2000 liedje ter herinnering aan deze boodschap was:

What if God was one of us – Joan Osborne - (fragment 20 s.)

Vorige week, de tweede Advent, hebben we gezien dat Jezus liet zien dat Hij is gekomen herstel en genezing te brengen. God ziet dat we genezing nodig hebben – ons destructieve gedrag kan alleen veranderen als we genezing ontvangen.

Jesaja 57:18-19

*Ik heb gezien wat ze deden,
maar toch zal ik hen genezen, hen leiden
en hun barmhartigheid bewijzen.
Treurenden bied ik troostrijke woorden:
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
– zegt de HEER –, ik zal genezing brengen.*

En het TOP 2000-liedje ter herinnering was:

<i>Fix you – Coldplay – fragment 20s</i>
--

En vandaag hebben we een nieuw liedje ter herinnering. *Maar dat komt straks.*

Terug naar het verhaal van de olifant. Ik heb het verhaal van de olifant verteld om wat duidelijk te maken.

Je weet, de Bijbel is verdeeld in twee delen, het eerste deel is de geschiedenis tot aan de komst van Jezus – het tweede deel is vanaf de komst van Jezus. Het eerste deel delen we met het Jodendom. Het tweede deel is uniek voor het Christendom. Beide verzamelingen, dragen we bij ons in één bundel, 39 boeken in het oude testament en 27 boeken in het *nieuwe testament*.

Veel mensen, ook vandaag, worstelen met het beeld van God in het oude testament en het beeld van God in het nieuwe testament. Het lijkt soms niet congruent te zijn...niet in overeenstemming met elkaar. Er lijkt soms een spanning tussen het Godsbeeld dat we lezen in oude en het Godsbeeld in het nieuwe testament.

En die spanning wordt voortdurend zichtbaar in de bediening van Jezus. *Daarom begrijp ik de schriftgeleerden en Farizeeërs zo goed.* Zij zijn vertegenwoordigers van een Godsbeeld gebaseerd op *alleen* de boeken uit het oude testament (het nieuwe testament was er tenslotte nog niet).

En dan komt Jezus... En Jezus stelt hun beeld van God aan de kaak. Zij leven hun leven gebaseerd op hún interpretatie van de Schriften. Jezus trekt eigenlijk de bodem onder hun bestaan uit...

Jeanne heeft twee weken geleden het verhaal verteld van de vrouw die op overspel betrapt was, uit Johannes 8. En ook hier hebben we die spanning gezien. De opvatting gebaseerd op het oude testament was, dat deze vrouw gestenigd en gedood moest worden...

En Jezus zegt dan tegen de aanklagers, de wetgeleerden. *Wie nooit iets verkeerd gedaan heeft werpe de eerste steen. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.* En één voor één druipen ze af, ze verlaten het toneel... En dan zegt Jezus tegen de vrouw: *ik veroordeel je ook niet!! Ga naar huis en zondig niet meer!*

Welke God vind jij aantrekkelijker – *de God van de wetsgeleerden?* Of de God *zoals Jezus die liet zien?*

De vraag stellen is hem beantwoorden. Diep van binnen wil iedereen geliefd worden, genade ontvangen als je fouten maakt.

Terug naar het verhaal van de olifant en de blinden - het klinkt natuurlijk een beetje oneerbiedig – maar dat moet je me niet kwalijk nemen. Ik vertel het verhaal om iets duidelijk te maken, niet om respectloos te zijn.

God is de olifant...

De schrijvers van de boeken in het oude testament, zijn de blinden. Zij schrijven over een God die zij niet gezien hebben. Zij hebben waarheden over God onthult, (soms vermengd met hun eigen interpretaties).

En dan komt Jezus om de blinden de ogen te openen.

Hoe doet hij dat? Door in een mensenlichaam naar de aarde te komen.

De 'olifant' is zichtbaar aanwezig. En dan vallen alle puzzelstukjes in elkaar!

De beste manier om God te leren kennen, is door naar Jezus te kijken, van Hem te leren. Dat zegt Hij ook zelf. Dat is zijn uitnodiging: *Kom bij Mij.*

Matteus 11:28

28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

En vanuit het leerling zijn van Jezus, kunnen we het oude testament proberen te interpreteren. Weet je, als je ervaren hebt dat God zachtmoedig en nederig van hart is, als je zijn rust gevonden hebt, dan heb je weinig twijfel meer over de aard, over het karakter van God.

De overspelige vrouw heeft de liefde, genade en zachtmoedigheid van Jezus ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat haar beeld van God blijvend veranderd is! Twijfel over de aard, over het karakter van God verdwijnt als sneeuw voor de zon, als we Zijn liefde ervaren. Ervaring is een belangrijke en noodzakelijke component van ons kennen van God. Niet de enige, maar wel een noodzakelijke. (De Bijbel is een andere component en ook de lessen van degenen die ons voor zijn gegaan in de geschiedenis).

Wij zijn als gelovigen, leerlingen van Jezus.

En we moeten leren, *datgene* dat Jezus zijn leerlingen heeft opgedragen....

Wat zou dat zijn?

Dat kun je lezen in de evangeliën (de levensbeschrijvingen van Jezus opgetekend door Marcus, Matteus, Lucas en Johannes). Misschien wordt het wel het beste samengevat in deze woorden van Jezus. Woorden die Hij uitsprak aan zijn leerlingen, kort voor zijn sterven:

Johannes 13

³³*Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie.*

....

³⁴*Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. ³⁵Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'*

Hét onderscheidende kenmerk van leerlingen van Jezus is.....Liefhebben.

Jezus had ook andere zaken kunnen benoemen,

bv. je bent mijn leerling als je veel kennis hebt van de Bijbel of kennis over God of: je bent mijn leerling als je nooit fouten maakt, nooit zondigt

Maar Hij zei: ³⁵*Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'*

Liefde wordt uitgedrukt door imperfecte mensen die elkaar proberen te omarmen in genade.

Liefde is de taal van de ziel. Door lief te hebben, helen we niet alleen relaties, maar ook ons eigen innerlijk. Het is een uitnodiging om steeds dieper in Gods aanwezigheid te leven.

God dwingt ons niet om lief te hebben; Hij nodigt ons uit. Liefde is altijd een keuze. En elke keer dat we kiezen om lief te hebben, zeggen we "ja" tegen God en "ja" tegen ons eigen herstel.

Elke dag biedt kansen om liefde in praktijk te brengen. Misschien door een kaartje te sturen naar iemand die een moeilijke tijd doormaakt, of door oprecht te luisteren naar iemand die zich niet gehoord voelt.

Zelfs kleine gebaren kunnen grote impact hebben wanneer ze voortkomen uit een hart dat gevuld is met Gods liefde.

Ik wil afsluiten met deze oproep: Maak liefde je doel. In alles wat je doet, streef naar liefde. Het is Gods manier om jou te vormen, om de wereld te herstellen, en om Zijn koninkrijk zichtbaar te maken.

Het TOP 2000-liedje voor vandaag was niet zo moeilijk:

Make love your goal – Franky goes to Hollywood – fragment 2min

AMEN